

AAN TAFEL

OPVOEDEN? DAAR MOET JE TIJD VOOR MAKEN.

Aan de opvoedtafel vertel ik over *de betekenis van opvoeden*.

In een zachte en open sfeer wisselen we van gedachten en gaan op zoek naar verborgen talenten, nieuwe pedagogische inzichten, succesverhalen, heuse humor en levenskunst.

We ontdekken en bewonderen de kunst van het vragen stellen, en oefenen speelse en serieuze 'opvoedgesprekjes'.

Het doel van de (ronde) tafel is bewust en vreugdevol op te voeden.

Na twee uur tafelen zit je vol ideeën en weet je (weer) hoe je de tijd met je kind(eren) plezierig en betekenisvol kunt beleven.

Je kunt kiezen uit een koffie- of theetafel bij je thuis of op locatie.

De tafel is geschikt voor maximaal 12 personen.

Leeftijd van de kinderen is tot 13 jaar.

MOGELIJKE ONDERWERPEN

- Opvoeden in vertrouwen
- Puike papa 's
- Ruimte voor jongens
- Opvoeden zonder straffen en belonen
- Opvoedproblemen?
- Naar keuze.....

EIGEN GROEP

Organiseer bijvoorbeeld een eigen groep. Vrienden, vriendinnen, buren, opa's en oma's, ze zijn van harte welkom. Ik hoor graag wat je nodig hebt om een gelukkige ouder/opvoeder te zijn.