

Eén probleem, vijf meningen

Denktank

“Ik wil niet de strenge schoonmoeder zijn”

LILIAN (47): “Onze zoon mocht tot zijn 18e geen alcohol drinken, maar nu hij 19 is, drinkt hij af en toe een glaasje met ons mee. Zijn vriendinnetje van 17 vroeg laatst ook om een wijntje. Haar ouders vinden dit geen probleem, maar ik vind dat ik één lijn moet trekken. Aan de andere kant wil ik ook niet de strenge schoonmoeder zijn.”

HUISREGELS

“Per huishouden verschillen de regels en dat moet je schoon- dochter accepteren. Stel de normen en waarden die u han- teert niet bij, dat zou ook niet eerlijk zijn naar uw zoon die pas na zijn achttiende een glaasje mee mocht drinken.” Monique

GEKUNSTELD

“Bespreek met hen wat zij eerlijk en redelijk vinden. Uw zoon vindt het misschien heel verve- lend dat zijn vriendin niet mee mag drinken. Ik vind het ook nogal gekunsteld: u mocht al drinken vanaf uw zestiende en tot voor kort mochten jongeren dit ook nog. Drink juist samen met hen, want zo leren ze hoe ze met alcohol moeten omgaan. Dat hoort ook bij de opvoeding. Alles wat verboden is, is span- nend.” Ellen

OPVOEDEN HOEFT NIET

“Het is niet uw taak om uw schoondochter op te voeden. Het is goed dat u erbij stilstaat, maar hang niet de strenge schoonmoeder uit. Als haar ouders het goedkeuren, kunt u er niet tegenin gaan.” Jessica

VERSTANDIG ZIJN

“Het is bij wet vastgelegd dat zijn vriendin niet mag drinken, maar ik kan mij voorstellen dat u niet de strenge schoonmoeder wilt zijn. Ze is zeventien, het gaat dus hooguit om een maand of acht. Vertel haar dat u het haar gunt, maar dat dit tegen uw principes in gaat. Misschien begrijpt ze u en kunnen jullie iets afspreken. Maar uiteindelijk ligt de beslissing niet bij u.” Ineke

EN DIT ZEGT DE DESKUNDIGE...

“U hebt uw zoon duidelijk ge- maakt wat uw mening is over alcoholgebruik en hij heeft zich aan jullie afspraak gehouden. Laat zijn vriendin daarentegen vrij in haar keus. Zij is niet uw kind en haar ouders hebben hun eigen regels voor hun op- voeding. Met het oog op een prettige omgang met elkaar raad ik u aan haar niet uw standpunt op te leggen. Geef haar vertrouwen. Uw zoon en zijn vriendin zullen u er dank- baar om zijn en u toont zich een hartelijke schoonmoeder.”

Inah Ritsema, opvoedkundige, inahritsema.nl



MOOISTE BRIEF

De juiste richting

Vijf jaar geleden kwam ik net van school. Ik vond een baan op een zorgboerderij waar demente men- sen wonen. In huisje 3 woonde Noud met zijn hondje Floris. We lieten samen de hond uit en Noud liet mij van alles zien en had er hele verhalen bij. Maar Noud ging achteruit, begreep er niets van en raakte gefrustreerd. Hij werd bozer en bozer en reageerde het af op zijn hondje Floris, maar ook collega's waren de dupe van zijn onbegrip. Noud kon niet meer op de zorgboerderij blijven en ging naar een verpleeghuis. Omdat ik me na een paar weken afvroeg of hij me nog zou herkennen, be- sloot ik hem op te zoeken. Het verpleeghuis was

Toen ik aankwam, was hij wakker, maar hij reageerde nergens meer op

ruim een uur rijden, maar dat maakte me niet uit. Toen ik daar aankwam, lag Noud in bed. Hij was wakker, maar reageerde nergens meer op. Die nacht is hij overleden. Ik ben blij dat ik toch nog ben geweest. Het was een man met een hart van goud, die door deze verschrikkelijke ziekte zijn geheugen kwijtraakte en daardoor ook de grip op zijn leven. Dankzij mijn geweldige werkplek, maar vooral door Noud, ben ik verder gaan leren. Ik wil de wereld een klein beetje mooier maken voor mensen met dementie. Ik werk nu op een dagbesteding voor mensen die in de laatste fase van dementie zitten. Eigenlijk heeft Noud mij de juiste rich- ting gewezen.

De schrijfster krijgt een mooie ketting met een vergulde Libelle-hanger, speciaal ontworpen voor de mooiste brief in Libelle.

Jolanda Verstegen